

Bestel nu en vind uw eigen naam in het boek terug!

Iedereen die vóór vrijdag 8 augustus 2014 'Na de bevrijding begon de oorlog pas echt', *Thorn tijdens en na de Tweede Wereldoorlog*, bestelt, vindt zijn eigen naam in het boek terug én krijgt een korting van € 2,50 op de verkoopprijs van € 20,00.

Op 11 september 2014 wordt het boek officieel gepresenteerd in gemeentemuseum Het Land van Thorn. Hier kan het boek ook worden afgehaald.

Wilt u het boek per post ontvangen dan kan dat ook. Bij bestelling vóór 8 augustus betaalt u dan € 26,00. Bestelt u later dan is de prijs € 28,50.



OP 25 SEPTEMBER 2014 IS
THORN 70 JAAR BEVRIJD

In het boek 'Na de bevrijding begon de oorlog pas echt', *Thorn tijdens en na de Tweede Wereldoorlog*, beleeft u hoe Thorn na relatief rustige oorlogsjaren juist door de bevrijding pal aan het front kwam te liggen.

Bestellen doet u zo:

Vul onderstaand formulier in en bezorg dit bij: Stichting Herdenking bevrijding Thorn, t.a.v. Paul Janmaat, Sleestraat 19, 6017 CA Thorn – NL.

Maak het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL 19 RABO 0131091042. Het moment van betalen geldt als besteldatum. Vermeld naam en adres plus het aantal bestelde boeken. Bestellingen worden afgehandeld op volgorde van betaling.

Naam: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

Emailadres: _____

Bestelt exemplaren van het boek 'Na de bevrijding begon de oorlog pas echt', *Thorn tijdens en na de Tweede Wereldoorlog*, à € 17,50* per stuk.

Ik wil wel/niet* met mijn naam in het boek vermeld worden (* doorhalen wat niet van toepassing is)

Ik wil het boek per post ontvangen. Daarom betaal ik € 26,00* per boek.

* Deze prijs geldt wanneer u vóór vrijdag 8 augustus bestelt én betaalt. Daarna bedragen de prijzen respectievelijk € 20,00 en € 28,50

BELEEF DE
BEVRIJDING
OPNIEUW

BESTEL
NU!

THORN 70 JAAR BEVRIJD

Thorn werd niet door de Amerikanen of de Canadezen bevrijd. Het was de Belgisch-Luxemburgse Brigade Piron die het witte stadje op 25 september 1944 bevrijdde. Samen met de anciens van de Brigade Piron en het Bataljon Bevrijding/5Linie vieren we op 11 september dat Thorn 70 jaar bevrijd is.

Oorlog is dichterbij dan je denkt. Daarom wil de Stichting Herdenking Bevrijding Thorn de herinnering aan de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog levend houden. We willen jongeren laten ervaren hoe bijzonder het is om in vrede te leven. Basisschoolleerlingen verzorgen daarom niet alleen het oorlogsmonument op de Kerkberg, ze gaan ook via verschillende educatieve projecten aan de slag met de thema's oorlog en vrede. Omdat de Brigade Piron bestond uit Belgische en Luxemburgse soldaten vieren de kinderen uit de regio Thorn het 70-jarig jubileum samen met schoolkinderen uit België en Luxemburg.

In gemeentemuseum Het Land van Thorn wordt op 11 september een expositie over de bevrijding geopend. We presenteren dan ook het herdenkingsboek. Vervolgens zijn er kransleggingen bij de monumenten aan de Beekstraat, de Kerkberg en de Wijngaard. Na deze plechtigheid begeleidt de Koninklijke Harmonie van Thorn het traditionele defilé op de Wijngaard waaraan een groot aantal militairen en voeruiigen deelneemt. De herdenking wordt tenslotte afgesloten met een bevrijdingsconcert door de Bigband van de Koninklijke Harmonie van Thorn.

Viert u met ons mee dat Thorn 70 jaar geleden door de Brigade Piron bevrijd werd? Kijk de komende tijd voor meer informatie en de juiste tijdstippen in de lokale en regionale weekbladen, op onze Facebookpagina of op onze website www.stichtingherdenkingbevrijdingthorn.nl

Graag tot 11 september!

Namens de Stichting Herdenking Bevrijding Thorn,
Theo Rongen, *voorzitter*

EEN BIJZONDER BOEK OVER EEN BIJZONDERE PERIODE

Bevrijd zijn van de Duitse overheerser. Dat was iets waar de bevolking van Thorn naar verlangde in de zomer van 1944. Nooit had zij kunnen dromen dat juist de bevrijding het oorlogsgeweld naar Thorn bracht.

Na de bevrijding van Hunsel en Thorn stakte de opmars van de geallieerden. Het kanaal Wessem-Nederweert bleek een lastig te nemen hindernis, want de Duitse weerstand was taai. Thorn en Santfort kwamen hierdoor in de frontlinie te liggen. Belgische en Luxemburgse militairen bevolkten Thorn, later opgevolgd door de Britten. Voor de mensen uit Thorn werd de situatie te gevaarlijk. Op 6 november werden zij geëvacueerd.

In het boek 'Na de bevrijding begon de oorlog pas echt' beleeft u de Tweede Wereldoorlog, maar vooral de bevrijding en de moeilijke periode die daarop volgde opnieuw. U leest over de Thornse mijnwerkers die in de oorlog extra hard moesten werken en over de vlucht van burgemeester Spiertz. U leeft mee met de leden van de Brigade Piron die in barre omstandigheden een onmogelijke klus moesten klaren.

'Na de bevrijding begon de oorlog pas echt' is een prachtig lees- en kijkboek geworden. Een boek dat duidelijk maakt hoe zinloos oorlog is. Dat je doet beseffen hoe onbetaalbaar vrede is.

Bestel dit boeiend boek nu!

Gebruik de bestelbon op de achterzijde.